



Als er érgens nog echte gastvrijheid is, dan is dat wel bij Pension Emel waar eigenaars Evelyn en Metin hun gasten graag in de watten leggen. Tel daarbij op: een azuurblauwe zee, verlaten zandstranden en ongerepte natuur en de droomvakantie kan beginnen.

*Tekst: Margriet de Groot.  
Fotografie: Pauline Joosten.*



# PAREL AAN DE TURKSE KUST



# IN DE TUIN WORDT GEGETEN, GELEZEN, GEKLETST EN GEDANST



◁ Bij aankomst in het schemerdonker, doemt pension Emel op als een Moors kasteeltje. Het dakterras is feeëriek verlicht en de houten, rode poortdeuren staan uitnodigend open. Binnen ruik je de geur van bougainville en kamperfoelie. Wit pleisterwerk wordt afgewisseld met ruwe stenen, oude kelims liggen opgestapeld op antieke dekenkisten, in de nisjes bij de wenteltrap branden kaarsen. De vermoeidheid van de vliegreis is meteen vergeten. Beneden, in de gemeenschappelijke ruimte staat een koel drankje klaar. De openslaande deuren naar de tuin zijn wagenwijd open en uit de tuin klinkt gelach en geroezemoes. Morgen maar kennismaken met de andere gasten, nu eerst even installeren in de kamer.



## LIEFDE OP HET EERSTE GEZICHT

Eigenaren Evelyn Offerman en Metin Irmak hebben elkaar in Turkije ontmoet. Ze hadden allebei een scheiding achter de rug. Voor Metin was het liefde op het eerste gezicht en binnen een paar dagen had hij het hart van Evelyn veroverd. Na een periode van op en neer reizen, besloot Evelyn dat ze samen met Metin een nieuwe toekomst in Turkije wilde opbouwen. Hun droom: een eigen pension in Turks-Nederlandse traditie. In 1996 konden ze een stuk grond kopen pal naast Dilek Nationaal Park, een unieke locatie. Vanaf hun terrein leidt een oud schapenpad naar zee en diverse strandjes en het centrum van het dorpje Güzelçamli is vijf minuten lopen. Evelyn en Metin sloegen aan het ontwerpen en creëerden een sfeer waarin hun achtergronden gecombineerd worden.



## LEVEN IN DE TUIN

In de Turkse cultuur is het dakterras de centrale plek en wordt de tuin eerder als opslagplaats gebruikt. Zo niet bij pension Emel. Hier is de tuin juist de plek waar gegeten, gedronken, gelezen, geluierd en gedanst wordt. Het is een ontmoetingsplek, maar de tuin biedt ook genoeg privacy. De bekende Nederlandse tuinarchitect Els Proost is een goede vriendin van Evelyn en ontwierp de weelderige tuin zo dat hij opgaat in het landschap. Er staan veel oleanders, jasmijn, lavendel en



## FRISSE KAMERS MET EIGEN BALKON

De dertig ruime, friswitte kamers hebben een eigen balkon of terras met zitje. Een heerlijk plekje om 's avonds met een glaasje wijn de dag door te nemen. De kamers zijn voorzien van airco, de bedden zijn prima en de badkamer heeft een fijne douche. Kortom: alles wat je van een kamer verlangt. >

rozen. De oude olijvenggaard is bewaard gebleven, onder de bomen scharrelen geiten en kippen en landschildpadden kunnen er ongestoord nestelen. Zitjes, ligbedden en hangmatten zijn over de tuin verspreid en er is een houten prieel vol kussens. Prima plekjes om je te installeren met een boek of tijdschrift. Geen boekenvoorraad meer? In het pension zijn volop Nederlandstalige boeken en tijdschriften te vinden. De sfeer is zo relaxed dat veel gasten de eerste paar dagen van hun vakantie in de tuin doorbrengen.

## OOK LEUK: EEN BEZOEK AAN DE HAMAM IN HET DORP DICHTBIJ



### ◀ ZWEMMEN IN DE BAAI VAN DE EEUWIGE JEUGD

De zandstrandjes zijn op loopafstand. Er zijn verlaten stranden en strandjes met (gratis) ligbedden en parasols waar ook een hapje gegeten kan worden. Een bezoekje aan het Turks badhuis, de hamam, is verleidelijk. Er is er een vlakbij, in het dorpje Davutlar. Vervoer heen en terug is mogelijk. Pension Emel ligt midden in de natuur. Vanuit de tuin loopt een schapenpaadje naar de grot van Zeus en er kan gezwommen worden in de baai van de eeuwige jeugd. Landinwaarts ligt Dilek Milli Park, een nationaal park met heuvels, bossen, een waterval, prachtige stranden en een kloof vol oleanders. De markt van Tire is nog niet zo heel toeristisch, je kunt er dus heerlijk struinen. Ook beroemde steden uit de Griekse en Romeinse oudheid zijn goed te bereiken: Ephese, Priene, Didyma en Milete. In Selcuk, op dertig kilometer afstand, is een museum met de voorwerpen die in Ephese zijn opgegraven.



### MET Z'N ALLEN AAN TAFEL

Hoogtepunt van de dag is het diner, meestal geserveerd aan de lange tafels op het terras of in de tuin. Er wordt bijzonder smaakvol gekookt met dagverse producten, veel verse kruiden en royale salades. Natuurlijk kan er ook in de plaatselijke restaurantjes gegeten worden, maar alle gasten zijn het roerend met elkaar eens: in Emel wordt gewoon het lekkerst gekookt. En het personeel is top. De drank kun je zelf pakken uit de reusachtige koeling. Op een lijstje streep je aan wat je gebruikt hebt. Wel zo makkelijk. De sfeer aan tafel is gemoedelijk en ongedwongen. Wie privacy wil, neemt een tafel apart. De meeste gasten vinden het juist leuk om met landgenoten hun belevenissen uit te wisselen. Tot ver na de koffie blijven ze zitten praten en lachen. Hier ontstaan vriendschappen! 's Morgens drupt iedereen binnen voor het eenvoudige ontbijt, er zijn geen vaste ontbijttijden. Wel is er altijd verse koffie en thee.



### MEE MET AFRODITE

Het houten schip Afrodite is het troetelkindje van Metin. Hij neemt gasten graag mee naar afgelegen baaitjes met verlaten zandstranden. Er kan heerlijk gezwommen en gesnorkeld worden en met een beetje geluk komt er een dolfijn langszwemmen. Halverwege de dag wordt er een heerlijke lunch klaargemaakt met als dessert een schaal vol fruit. Een boottocht langs de prachtige, stille kust van Dilek Nationaal Park is echt een belevenis. □

8 DAGEN V.A.  
€ 456,- P.P.

### LIBELLE-AANBIEDING EEN ONBEZORGD VERBLIJF IN PENSION EMEL

Libelle heeft samen met Corendon Vliegvakanties, dé Turkije-specialist, een heerlijke vakantie samengesteld. U verblijft in het gemoedelijke Pension Emel in het dorpje Güzelçamlı, vlak bij het Dilek Nationaal Park.

#### Inbegrepen

- 8-daags verblijf in Pension Emel op basis van logies en ontbijt
- Vliegreis met XXXXXX, XXX-klasse vanaf Amsterdam, Eindhoven of Brussel

#### Niet inbegrepen

- XXXXXX • XXXXXX • XXXXXX

#### Prijs en periode

Er is een ruime keuze aan vertrekdata op xxxx en xxxx in de periode april t/m oktober.

#### Informatie en reserveringen

Kijk voor alle mogelijkheden op [www.corendon.nl/libelle](http://www.corendon.nl/libelle). Wilt u liever telefonisch reserveren? Neem dan contact op met de deskundige reisadviseurs van Corendon, tel. 023-751 06 06.