

Kom naar Rotterdam voor  
Nederland fietst

43

# reizen

## Groen paradijs, voor elk wat wils

Aan de westkust van Turkije, pal tegenover het Griekse eiland Samos en vlak bij vele beroemde opgravingen, ligt een fraai, groen natuurgebied. Het is er goed toeven.

BENEDICTA DE LANGE

**D**e chauffeur van het taxi-busje van ons pension staat op het vliegveld van Izmir te wachten. Hij zal ons in deze zwoele zomernacht naar Güzelçamlı brengen, een dorp aan de westkust van Turkije dat ongeveer honderd kilometer zuidelijker ligt. Daar zullen we een paar weken verblijven.

Tijdens de ongeveer anderhalf uur durende rit passeren we Kusadasi, een toeristische trekpleister waar bijvoorbeeld rijke Russen graag komen. Grote cruiseschepen leggen er aan en je kunt er een ferry naar het Griekse eiland Samos nemen. Opvallend is dat veel winkels en stalletjes langs de weg 's nachts open zijn en dat je er niet alleen een brood of watermeloen, maar ook zwembanden of opblaasdolfijnen kunt kopen.

Ons pension in Güzelçamlı, dat gerund wordt door een Nederlandse, die met een Turk getrouwd is, ademt de sfeer van een oosterse herberg, met een fraai open trappenhuis, vol bloeiende klimplanten, oosterse zitkussens en kelims (kleden), op de vloer en aan de muur. We worden door de nachtwacht welkom geheten en drinken in de tuin ons eerste

Turkse biertje. Het is stil, want alle gasten zijn naar bed. De geuren van de tuin, waar 's nachts wordt gespreoid, zijn overweldigend. Zonde om naar bed te gaan. Als we dat toch maar doen, roept de imam vanaf de minaret van de moskee op tot het eerste gebed.

De volgende ochtend genieten we van een laat ontbijt op het terras en zien we hoe mooi de tuin werkelijk is. Er zit ook een olijfgaard aan vast, met oude dekstoelen en hangmatten. Het pension grenst aan het Millipark, een streng beschermd nationaal park. Het is een prachtig groen schiereiland, pal tegenover Samos, dat uitsluitend overdag toegankelijk is. Kamperen is hier niet toegestaan en wonen is er een voorrecht voor Turkse militairen. Tenslotte zit de Griekse 'vijand' op schootsafstand op Samos.

Onze dagen worden gevuld met strandbezoek en excursies. Er zijn in het Millipark vier stranden. Het eerste, vanaf het pension een kwartiertje lopen, is een mooi zandstrand. Met kinderen is dat wel fijn. Het tweede en het derde strand zijn bereikbaar met de briljante *dolmus*, een klein busje. We lopen naar de

weg en houden zo'n *dolmus* aan. We betalen de chauffeur na aankomst zeven lira (ongeveer 3,5 euro) per persoon, voor de bus en de entree tot het park.

Het derde strand wordt ons favoriete strand. Er zitten veel Turkse families, inclusief oma's die in vol ornaat het water in worden gehesen, en er is een restaurantje met, heel belangrijk, veel schaduw, omdat het bos tot ver op het strand komt, met machtige platanen. Wilde zwijnen en zwijntjes komen bijna uit je hand eten. Het uitzicht over zee en op Samos is geweldig. Dit derde strand is een kiezelstrand. Waterschoenen kunnen dus geen kwaad, vooral vanwege de zee-egels.

**A**n het eind van de dag nemen we de *dolmus* terug, om rond acht uur aan te schuiven aan de lange eettafels op het terras van het pension, waar gezamenlijk uitstekend Turks wordt gegeten en nog lang wordt nage tafeld met de meestal Nederlandse medegasten van diverse pluimage: stellen en alleenstaanden, al dan niet met kinderen.

Vanuit het pension worden bijna

### Nieuwe rugzakken van Bergans

Verbeteringen in het materiaal, besparingen op het gewicht, een nog moderner draagsysteem en uiterlijke verfraaiingen. Het klinkt alsof de rugzakcollectie van *Bergans of Norway* veel nieuws brengt, maar eigenlijk doet Bergans weinig meer dan voortborduren op de kwaliteit die het al ruim honderd jaar levert. [www.bergans.com](http://www.bergans.com)

### Potje bingo op de achterbank

Oplossing voor kinderen onderweg in de auto: reisbingo. Dan is de Route du Soleil plotseling een stuk korter. Zie je buiten een lantaarnpaal of een cabriolet? Kruis hem dan snel af. Heb je een heel rijtje compleet? Bingo! Het downloaden van de kaarten kost €2,75.

[www.homemadehappiness.nl](http://www.homemadehappiness.nl)



De tempel van Pallas Athene in Priene, die gebouwd werd in de vierde eeuw voor Christus.

elke dag excursies of boottochten georganiseerd. En in het dorp kun je auto's en scooters huren om zelf op pad te gaan. Ook met de *dolmus* kun je alle kanten op. In de (wijde) omgeving is buitengewoon veel te zien, van beroemde opgravingen van

Griekse steden tot bijzondere markten en schilderachtige plaatsen.

Een min of meer verplicht nummer onder de excursies van het pension is die naar misschien wel de beroemdste opgraving: Efeze, in de oudheid een beroemde havenstad, waarvan de route naar de zee verzandde. Er is nog heel veel van de Griekse en Romeinse stad te zien en omdat het er bijna altijd druk is, heb je het gevoel door een drukke stad te lopen. Heel bijzonder zijn de sinds enkele jaren opengestelde 'hangende huizen', met bijna geheel intact gebleven kamers, vol prachtige fresco's en mozaïeken. Imposant is ook het enorme amfiteater.

Het archeologische museum in het nabijgelegen Selçuk is eveneens de moeite waard, al was het maar vanwege de wonderschone beelden van vruchtbaarheidsgodin Artemis. Ook de oude Isa Beymoskee (1375) is heel bijzonder. En niet ver van Efeze ligt nog het van oorsprong Griekse en schilderachtige stadje Sirinçe.

Een andere excursie is die naar Priene, een tegen de heuvels gebouwd stokoud stadje ten zuidwes-



Het Emel Pension aan de rand van het natuurgebied.



Voor anker in een baai. Op de achtergrond Samos.